

# Hallo ik ben Spannie de Kabouter



Ik woon in het Spanningsveldbos en daar is het heel fijn.  
Het is een heel mooi bos.

Ik woon hier met al mijn vriendjes.

Je zult mij niet snel tegenkomen want eigenlijk komen wij  
kabouters alleen maar naar buiten als het donker is en  
dan liggen jullie natuurlijk al te slapen.

Ik ken de weg in het bos heel goed en ben niet bang om te  
verdwalen.

Als je goed oplet kun jij ook niet verdwalen je volgt gewoon  
alle kabouterpaaltjes en paddenstoelen.  
Onderweg kun je leuke opdrachten doen.

Zullen we gaan beginnen.

**Let wel even op !!!!**

bij de busbaan alleen oversteken als  
het stoplicht op **GROEN** staat



- 1 Start bij de eerste kabouter bij de Veldhoek.
- 2 De volgende kabouter staat over de busbaan  
**LET OP !!! met oversteken.**
- 3 Het kabouterhandje wijst je de weg.
- 4 We zijn bij het bos aangekomen hier slapen de kabouters dit is het slaapbos.  
**Opdracht 1:** Kunnen jullie een stukje op je tenen lopen.
- 5 Kabouters zijn erg nieuwsgierig heb je ze al gezien.
- 6 Paddenstoel
- 7 Hallo ik ben kabouter Spannie volg mij maar.
- 8 Hier in de sloot woont ook Spatje de kikker.  
Hoor je hem kwaken, nee dan slaapt hij vast.  
Een kikker maakt grote kikkersprongen.  
**Opdracht 2:** Probeer ook eens van die grote kikkersprongen te maken.



## 9 Paddenstoel

10 Als ik snel naar mijn vriendjes wil ga ik heel hard rennen.

Opdracht 3: Ren zo snel mogelijk naar de volgende kabouter maar doe voorzichtig niet vallen hoor.

11 Zo dat was snel je bent er al.

12 Zie je de picknickplaats al in de verte.

13 Picknickplaats.

Hier kunnen we even uitrusten en wat eten en drinken.  
Niks in het bos gooien hoor, neem alle afval mee terug naar huis /school.

14 We maken hier een ommetje naar links, ben je moe dan kun je verder naar kabouter no 18.

Dan moet je hier rechtsaf.

15 Paddenstoel

Opdracht 4 : Welke kleur stippen heeft deze Paddenstoel.



16 Volg de kabouter maar weer.



17 Daar ben ik weer.

Opdracht 5: Dit is een luisterspel om de beurt is iemand “kabouter” doe je ogen dicht de anderen zijn de dieren en gaan om de kabouter staan om de beurt maken jullie een dierengeluid kan de kabouter raden wie welk dierengeluid maakt.

18 Volg mij maar weer.

19 Hier lopen we het bos weer uit.

20 Nog een klein stukje dan zijn we er weer.

21 We lopen nu tussen de sloot en het hek van de Volkstuinen terug naar de Veldhoek.

Opdracht 6: Zien jullie nog eendjes hier.

Aan het eind linksaf de busbaan over steken.

Alleen als het stoplicht op **GROEN** staat.

Dan staan jullie weer bij de Veldhoek.

Nou kinderen we zijn aan het einde van deze kaboutertocht.

Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben, namens alle kabouters uit het Spanningsveldbos tot ziens en misschien tot een volgende keer.

